

Hej och välkomna till ett nytt år. Nu kan man inte säga något ont om vintern, för den har varit kort och intensiv och har i det närmaste försvunnit helt. Programmet innehåller som vanligt många traditionella aktiviteter med en blandning som passar alla medlemmar.

Årsmötet genomfördes som vanligt i Averum och gästades av Walle Johansson från Hjorted. Han berättade med stor inlevelse om bakgrunden till Hemsöborna och hur inspirationen till boken kom från dåtidens liv och leverne i skärgården. Under kvällen kunde mötesdeltagarna avnjuta en god smörgåstårta och goda kakor till kaffet. Kvällen avslutades med lottdragning med vinster från det stora vinstbordet, som alla hade skänkts av medlemmarna.

Hemvårdardagen på Blekhem gästades av över 130 inbjudna gamla arbetare och flera andra intresserade. Efter mycket planerande och efterforskningar i kyrkböcker och andra källor hittades de flesta personer som har arbetat och bott på Blekhem från 1940-talet till 1960-talet. Gården har en lång historia och med hjälp av baron Johan Nordenfalk den yngre fick publiken en riktig genomgång av vad som hänt genom seklerna och framför allt på 1900-talet. Han berättade om gamla grevinnan Sophie som inte tyckte att några moderna påfund såsom centralvärme eller vattenledningar skulle installeras under hennes livstid. När den efterträdande baronen skulle bosätta sig på Blekhem blev det därför ett stort jobb att rusta upp huvudbyggnaden till den moderna tiden som på flera andra håll var standard sedan länge.

Baron Johan Nordenfalk och hans fru Estelle fick hålla sig mest inomhus den här dagen. Flera visningar av slottet var planerade enligt ett tidschema. Det stora intresset från besökarna gjorde dock av tidsplanen inte höll och det blev fler visningar som avlöste varandra hela dagen. Utanför slottet hade hembygdsföreningens personal, iförd Tjustdräkt, dukat upp med fika som avnjöts vid borden kring slottet. Även gamle Baron Nordenfalk sågs sitta och småprata med besökarna som han inte hade träffat på många år.

I de gamla stallarna stod dörrarna öppna och man kunde beskåda gamla hästvagnar och en gammal bil som flera av besökarna hade kört när de var i tjänst hos Johan Nordenfalk den äldre.

Midsommarafton är något av de svenskaste som finns och här i Törnsfall lockade dagen mycket publik och spelemännen underhöll med mycket musik och dans kring stången. Alla barn fick godispåsar och lotterna sålde i vanlig ordning slut rekordsnabbt.

Hemsidan har funnits i några år och fått bra mottagande av medlemmarna. Där hittar du mer information om föreningen. Fler bilder finns nu från våra aktiviteter och det är ett fint minne att se bilderna från platser som man kanske inte besöker så ofta. En ny hemsidesansvarig utsågs vid årsmötet förra året och tar hand om alla inkommande frågor som berör föreningen.

Stort tack riktas till alla som hjälper till vid olika arrangemang som hembygdsföreningen ordnar med. En del av verksamheten går ut på att ordna lotterier. Det görs vid årsmötet och sommarens aktiviteter och höstens kulturfest. Det kan inte sägas många gånger nog, men tack till alla som genom åren har skänkt vinster och Ni vet att behovet kommer alltid att finnas även i fortsättningen.

Välkommen till årets aktiviteter som presenteras som förslag här nedan. Ändringar kan förekomma. Titta i VästerviksTidningens annonser under föreningar för utförligare information eller vår hemsida under evenemang.

Anders Johansson

Årets program

- | | |
|-----------|---|
| 26 maj | Städdag på Sjöliden från kl. 15.00 |
| 6 juni | Kyrkogårdsvandring med berättelser om gamla gravar och personer med särskilda livsöden |
| 20 juni | Midsommarfirande vid Sjöliden. Majning av stången kl. 10.00. Dansen börjar kl. 16.00. Avslutning med musikgudstjänst i kyrkan kl. 18.00 |
| 3 augusti | Hembygdsdag med friluftsgudstjänst vid Sjöliden kl. 10.00 |
| november | Höstaktivitet i Averum. |

Kontaktperson är:

Ordförande

Anders Johansson
Kålåker Lindhult
593 95 VÄSTERVIK
tel. 073-0364592

Besök gärna vår hemsida: www.tornsfalls.se

E-post skickas till: tornsfall.hembygd@telia.com

Årsavgiften är **100 kr** och betalas in på plusgiro **43 05 20 – 7**

Välkommen som medlem och tack för ditt stöd !

Hembygdsbladet

2014

Törnshalls Hembygdsförening



Johan och Estelle Nordenfalk som var värdpar under hemvändardagen på Blekhem.